

21 dages faste for Danmark

”Ansigt til ansigt med Jesus”

Faste for Danmark inviterer til 21 dages faste for Danmark ...
fordi Jesus vil mødes med os

Joel 1,14: *“Udråb en hellig faste, udråb en sørgefest! Saml de ældste og alle landets indbyggere i Herren jeres Guds hus, og råb til Herren!”*

I denne underlige Corona tid mærker vi alle, at fjenden har en dagsorden. Han vil sprede frygt, kaos, død og ødelæggelse. Han vil bane vejen for kontrol og undertrykkelse. Men Gud har også en dagsorden, og det er vores opgave som forbedere at forbinde os med Guds planer. Personligt oplever jeg, at Gud har to afgørende dagsordener for denne Corona-tid.

A) Han vil rense sin kirke.

Hvis man har en computer, hvor et af programmerne er gået i baglås eller opfører sig underligt, vil det ofte løse problemet, at man genstarter computeren. Det er det, som Gud har gjort i denne tid. Han har tilladt en situation, hvor kirkens almindelige aktiviteter bliver sat i stå, så han kan genstarte kirken – ud fra kirkens sande fundament. Med Jesus som kirkens aktive og nærværende hoved og Herre. (Vores hovedhjørnesten, som alt andet skal bygges ud fra)

B) Han vil åbenbare Jesus for os.

Set ud fra Guds perspektiv er Corona tiden faktisk en særlig nådestid, hvor han ryster kirken, så vi kan få levende og livsforvandlerende møder med Jesus. For kristendommen er IKKE en religion, svarende til de andre religioner, hvor det handler om, hvad vi ved om Gud og om, hvad vi skal gøre for Gud. Nej, kristendommens altafgørende kerne er JESUS – den opstandne, levende og nærværende Gud, som vi vandrer med hver dag. Desværre ser vi, at kirken langt hen ad vejen er blevet til en menneskeskabt institution, som bygger på teoretiske tanker om Gud og på ting, som kirkens folk skal gøre for Gud, fordi vi har bevæget os langt væk fra vores udgangspunkt, hvor alt handler om JESUS. Og dette vil ske igen og igen, hver gang kirkens folk bevæger sig væk fra den nære, levende og virkelige relation med Jesus.

Dette er den direkte baggrund for den 21 dages bøn og faste tid, som Faste for Danmark inviterer kirkens forbedere til. Gud vil rense sin kirke ... og han vil gøre det ved at give os levende møder med Jesus. Personligt har jeg – Peter Tinggaard, som leder faste for Danmark – oplevet det som om, at Gud har givet mig en personlig invitation til at erfare Jesus i en grad, som jeg aldrig har oplevet før. For Helligånden har i løbet af denne Corona tid blæst så meget liv og åbenbaring over en lang række bibelske tekster, der netop taler om Jesus som levende og nærværende. Således har han synliggjort, hvordan Bibelen lover os LANGT MERE end det, vi vandrer i som kristne.

Oprindeligt havde jeg dog tænkt at holde en personlig 21 dages med fokus på ”ansigt til ansigt med Jesus”, og jeg glædede mig virkelig til det. Men mens jeg forberedte mit hjerte, begyndte Gud at plante en lang række ideer i mig, som alle handlede om at invitere andre med ind i denne fastetid. Derved forstod jeg, at Gud ville gøre disse 21 dage til en offentlig faste, hvor enhver, som ønsker at deltage, er velkommen.

Som leder af fasten vil jeg gennemføre en fuld faste (bare vand) i løbet af de 21 dage, men man kan deltage i fasten på mange forskellige måder. Fx en mediefaste, hvor man tager 21 dages pause fra

fjernsyn og sociale medier. Eller en delvis faste ligesom Daniels faste, hvor man kun spiser frugt og grøntsager. Eller man kan faste en dag om ugen eller et måltid om dagen. Osv. Faste er nemlig ikke en præstation. I sin kerne handler denne disciplin blot om at give afkald på noget, som tager vores tid og ressourcer, så der kan skabes endnu mere plads til Gud i vores liv.

Praktiske info om fastetiden:

Tidsramme: Fra d. 1 – 21 november

Peter Tinggaard vil udsende en 5-7 min. video hver dag, hvor han sætter fokus på Jesus.

Enhver, som ønsker at modtage en daglig mail med link til videoen, kan tilmelde sig ved at skrive til: fastefordanmark@gmail.com

Ellers vil alle videoer og info om fasten kunne findes på

Faste for Danmarks hjemmeside: www.fastefordanmark.dk

Alle videoer vil også blive delt på facebook på en række forskellige sider (bl.a. på Faste for Danmarks facebook side, samt på Bedehus Danmarks).